



In de afgelopen 2 nieuwsbrieven hebt u iets kunnen lezen over de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid. Slechts enkele gedachten zijn beschreven. U hebt er vast ook uw eigen gedachten over. Wellicht is het iets om te zijner tijd in een bijbelgespreksgroep te bespreken. In deze nieuwsbrief beginnen we met de 7 geestelijke werken van barmhartigheid. Enkele kerkvaders, waaronder Augustinus, hebben de 7 geestelijke werken van barmhartigheid opgeschreven. Deze werken zijn niet zo bekend. Het gaat over: In moeilijkheden goede raad geven, Onwetenden onderrichten, Zondaars vermanen, Bedroefden troosten, Beledigingen vergeven, Onrecht geduldig verdragen en Voor de levenden en doden bidden. Klinken geen van alle makkelijk.

Neem de Bedroefden troosten. Vreugde en plezier maar evenzeer verdriet en pijn: zo is het leven. Bedroefden troosten: het staat zo mooi in Jes 66,13: "Zoals een moeder haar kind troost zo zal ik u troosten". We kunnen proberen ons in te leven in de ander en te luisteren naar het verdriet zonder er ook maar iets tegenover te stellen. Want dat kunnen we niet. Meegaan in het verhaal van de ander: dat geeft troost, warmte. Een volgend werk: Onwetenden onderrichten: de kerkvaders bedoelden hiermee de mensen die levens- of geloofsvragen hebben, die de betekenis en zin van het leven zoeken. Onderrichten is wel erg hoog gegrepen. Hoe kan iemand een ander hierover onderrichten? We hebben tenslotte allemaal onze vragen die we zelf niet eens kunnen beantwoorden. Een gesprek aangaan met iemand kan meestal wel. Iemand zelf tot het inzicht laten komen waar het in de kern over gaat. Het mooie is dat je er zelf ook iets van kan leren. Samen zoeken in de bijbel waarin zoveel lessen van Jezus zijn beschreven. In een volgende nieuwsbrief gaan we verder met de geestelijke werken van barmhartigheid. Er is nog veel om over na te denken.

Annemarie Hazebroek

### **Beste leden van onze vier samenkerkende gemeenten,**

Sinds zondagmiddag ben ik na een verblijf van 12 dagen in het UMCG weer thuis. Ik ben blij en dankbaar dat ik weer zo ver ben en ik sta er tegelijk versteld van, hoe slap ik ben. Het was ook een behoorlijke ingreep. Tijdens de operatie werd het hart stilgelegd en de hartlongmachine moest het overnemen. Na 8 uur was de klus geklaard, de bloeding onder controle en werd ik overgeplaatst naar de Intensiv Care - waar men mij nog eens 7 uur slapend en aan de beademing hield. De volgende dag verhuisde ik weer terug naar de 'zaal' - zij onder permanente controle door de hartbewaking.

Want mijn hart was niet zonder problemen weer gaan slaan. De aansturing wilde niet vanzelf en zeker niet volgens het boekje - ik kreeg steeds meer hartritmestoringen - het reeds geplande 'resetten' door elektroshock (onder volledige narcose) kon toch weer geannuleerd worden. Net op tijd reageerde mijn hart op de medicatie. Maar dat betekent wel, dat ik de komende tijd (of mijn leven lang?) zware medicijnen moet blijven gebruiken en bijzonder voorzichtig moet zijn.

Zowel lichamelijk als ook mentaal vind ik dit alles zwaar. Ik heb veel tijd en rust nodig om lichamelijk en mentaal er weer bovenop te komen. Vandaar mijn verzoek: gun mij de komende weken rust - zelfs bellen vind ik nog een hele opgave.

Fijn dat er uit gemeente en kerk zoveel aandacht voor me is. Het raakt me en doet mij en Gea goed. Maar het zal wel nog een hele poos duren voordat ik in staat ben, hier adequaat op te reageren.

Dus ik ben weer thuis - maar ik ben er nog lang niet.

Hartelijke groet  
Wolf Jöhlinger

## Mededelingen:

- ✓ Vanaf zondag 6 juni gaan diensten weer gehouden worden in de kerk en u bent als gemeentelid van onze vier kerken weer van harte welkom om een dienst bij te wonen (t/m 30 personen).
- ✓ U geeft zich op bij de scriba van de kerk waar de dienst gehouden wordt.
- ✓ Helaas mag er nog niet gezongen worden maar het begin is er.
- ✓ Wel moeten wij ons nog houden aan de regels die de vorige keer ook van toepassing waren.
  - u hebt geen klachten.
  - houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
  - in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
  - was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
  - een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
  - jassen meenemen in de bank.
  - huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
  - wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
  - na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
  - bij de uitgang staan 2 collecte-schalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2<sup>e</sup> voor de kerk. Een evt. 3<sup>e</sup> is voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

## Diensten de komende tijd

zondag 6 juni dienst in Bellingwolde i.p.v. Wedde (dit op verzoek van PG Wedde)

tijdstip: 09:30 uur

voorganger: ds. C.G. Spijker

organist: mw. E. de Boer

collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk met de extra deurcollecte voor Roemenië het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.

zondag 13 juni dienst in Bellingwolde

tijdstip: 9:30 uur

voorganger: ds. S. Rienstra

organist: dhr. H. de Vries

collecte: Missionair werk en kerk

Opgave via [scriba@pkn-bellingwolde.nl](mailto:scriba@pkn-bellingwolde.nl) of 06 21 67 11 99 t/m zaterdag 17.00 uur!

Link "Kerkdienstgemist.nl" Bellingwolde: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Prottestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk>

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken. Dit o.v.v. collecte + noemen datum:

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham